

## Ingas kærlige ord til Kennedy

Citater fra skønhedsdronningens breve og FBIs telefonaflytning



Det er ikke nogen kritik af din påklædning. Skat, du ser bedst ud uden noget tøj på



Skat, jeg ville rejse jorden rundt tre gange bare for at se dig. Vi ses min elskede



Vær modig — jeg har ikke noget imod at se dig som marinehelt. Men duk dig, når japanske eller tyske kugler retter sig mod dit flotte bryst og lyse hoved

# DA DANSKE INGA VÆLTEDE VERDEN

Inga Arvad Petersen blev berygtet og berømt for sine forbindelser til Adolf Hitler og John F. Kennedy. Ny bog afslører sandheden om Ingas fantastiske liv og store appetit på mænd

Af **BJØRN WESTERGAARD**

**V**ar danske Inga nazi-spion? FBI's berygtede chef, J. Edgar Hoover, var ikke i tvivl. Han satte både overvågning og aflytning i gang, da den danske skønhedsdronning og journalist Inga Arvad Petersen i 1942 blev kæreste med den unge marineofficer John F. Kennedy.

For danske Inga var jo pigen, der var ven med selveste Adolf Hitler og flere af Det Tredje Rigets afskyelige spidser. Ingas sensationelle interview med Adolf Hitler til Berlingske Aftenavis var gået verden rundt. Alle havde læst hendes beskrivelse af mødet med Der Führer i Berlin:

»Jeg kunne ikke lade være med at heile, da Adolf Hitler stod foran mig.«

Kennedy-klanen

lyttede til Hoovers advarsler om at »Inga Binga«, som unge Kennedy døbte hende, var farlig for både sønnens fremtid og USAs sikkerhed.

John F. Kennedy, senere USAs berømte præsident, blev i hast ekspederet væk fra Ingas hede favntag i Washington. Først udstationeret til Charleston og senere sendt helt ud til den amerikanske stillehavsflåde.

Romancen var slut og blev først afsløret mange år senere, da FBIs gamle arkiver blev åbnet.

»De sparkede min røv ud af landet, fordi jeg luftede en skandinavisk blondine, og de troede, hun var spion!« lød John F. Kennedys bitre bemærkning ifølge FBIs rapport.

### Stemplet for livet

Og hvad skete der så med danske Inga? Den danske pige, der for evigt var stemplet som spion. Det afslører journalist og forfatter Ann Mariager nu i bogen



Ann Mariager har haft adgang til Inga Arvads private optegnelser. Foto: Francis Dean

»Inga Arvad - den skandaløse skandinav«, hvor hun med hjælp fra Ingas to sønner, Ronald og Terry McCoy i USA, beretter om Ingas eventyrlige liv.

Et eventyr, der begyndte i 1931, hvor Inga som 18-årig vandt B.T.s store skønhedskonkurrence og blev kåret til Miss Danmark, og sluttede med Ingas død af kræft i 1973.

Ann Mariager har fået adgang til Inga Arvads personlige papirer og tegner et spændende portræt af den danske blondine, som på selveste præsident Roosevelts ordre blev så stærkt overvåget, at hendes sagsmappe fylder over 1200 sider i FBIs arkiver.

Ingas ældste søn fortæller bl.a. om, hvordan hans mors tanker ofte var hos Kennedy, og om hendes reaktion, da Kennedy blev myrdet. Den dag tilbragte hun alene på sit værelse.

### Glemte aldrig Kennedy

Hun glemte aldrig sin store kærlighed. Men hun talte sjældent om Kennedy i de år, hun var gift med Tim McCoy.

Ingas tredje og sidste ægte mand, westernkuespilleren Tim McCoy, afviste enhver spekulation om, at hans kone havde været nazispion.

Selv om Inga fik tilbudt mange penge af amerikan-

ske aviser for at fortælle om sit forhold til John F. Kennedy, takkede hun pænt nej tak. Den del af sit liv tog hun med sig i graven. Og dog!

Ann Mariagers bog er et scoop, idet hun gennem Ingas sønner har fået adgang til Ingas personlige kærlighedsbreve til Kennedy, Ingas dagbøger og notater til en bog, hun selv arbejdede på om sit liv.

### Glødende breve

I de ofte glødende breve til Kennedy skriver Inga om sit store ønske om at få børn med ham og stifte hjem, men dæmper også hele tiden drømmen ved at pege på de uovervindelige problemer, det unge par kæmper imod.

Kennedy er katolik, hun er stadig gift (ægtemand nr. 2, filminstruktøren Paul Fejos), hun er stemplet som Hitlervenlig spion, og endelig finder Kennedy-klanens overhoved, Joseph Kennedy, hende ikke værdig til sønnen.

For første gang får vi hele sandheden om Inga Arvads liv og hendes tre ægteskaber. Dertil skal lægges en stribe af elskere. Inga var en sand man-eater, og alle faldt for hendes utrolige skønhed og charme.



Som vinder af B.T.s store skønhedskonkurrence i 1931 fik Inga en rejse til Paris. Her mødte hun sin første mand, den egyptiske fyrste og diplomat Kamal Abdel Nabi. Ægteskabet holdt kun et år. Senere giftede hun sig med en ungarsk filminstruktør, og medvirkede i tre danske film.



Inga Arvad var gift tre gange og fik to sønner med sin sidste mand, westernstjernen og cowboyhelten Tim McCoy. Hun besøgte sidst Danmark i 1969 sammen med sin ældste søn Ronald.

Arkivfoto: Scanpix